

EEN STUKJE BELGIE IN RIO

Antwerpse spiegels sieren prachtig koffiehuis

10 AUGUSTUS 2016 OM 07:00 UUR | Elien Haentjens

In een klein straatje in het historische centrum van Rio bevindt zich een van de mooiste koffieuizen ter wereld: Confeitaria Colombo. Bovendien is die schoonheid ook een beetje te danken aan ons land.

eh

Je moet er wat naar zoeken tussen alle winkels, kantoren en wegenwerken door, maar eenmaal je voor Confeitaria Colombo staat, begrijp je meteen waarom dit koffiehuis wereldberoemd is. Het is ronduit indrukwekkend, niet alleen door zijn grootte maar ook dankzij het prachtige interieur.

De Portugese migranten Joaquim Borges de Meireles en Manuel José Lebrão richtten het koffiehuis in 1894 op. Zijn naam dankt het huis aan Christoffel Columbus, die vereeuwigd is in een glasraam op de eerste verdieping.

Antwerpse spiegels

De architectuur en inrichting geven een inkijk in de belle époque op het moment dat Rio de Janeiro nog als hoofdstad van Brazilië functioneerde. Wellicht was de lift in Confeitaria Colombo ook de allereerste in Brazilië.

Tussen 1912 en 1918 werd het interieur een beetje aangepast aan de toen heersende art nouveau. Een van de meest ingrijpende veranderingen was de installatie van gigantische spiegels die uit Antwerpen kwamen. De spiegels zitten in elegante lijsten uit jacarandá, een van de meest waardevolle Braziliaanse houtsoorten die nu niet meer te verkrijgen is.

Onze koning heeft er een tafel

In het begin van de twintigste eeuw speelde de Confeitaria Colombo een belangrijke rol in het mondaine leven van de Braziliaanse hogere klasse. Ook politici, schrijvers en kunstenaars kwamen er regelmatig over de vloer voor een thee in de namiddag, of een optreden of bal later op de dag.

Ook onze koning Albert I bracht er in 1920 een bezoekje. Orlando Duque, een ober die al 64 jaar in het koffiehuis werkt en vorige week de eer had om de olympische vlam te dragen, wijst je de tafel op de eerste verdieping waaraan onze vorst zat, zo aan.

Lekker zoet

Ook vandaag heeft de Confeitaria Colombo zijn bruisende karakter niet verloren. Recent is het koffiehuis verkozen tot een van de tien mooiste ter wereld.

Het is dus de ideale stop voor een Braziliaans toetje zoals een brigadeiro of pudim de leite condensado. Of, voor wie het liever iets minder zoet heeft, voor een pastel de nata of een taartje met aardbeien of passievrucht.

Een filmpje over Confeitaria Colombo vindt u [hier](https://www.youtube.com/watch?v=ztawO4gRCcE)
(<https://www.youtube.com/watch?v=ztawO4gRCcE>).



**Bovenstaand artikel verscheen in dS Avond.
Lees de integrale avondeditie.
(<http://www.standaard.be/plus/avond>)**

ALLE ARTIKELS VAN DE LAATSTE 24 UUR » (/NIEUWS/MEEST-RECENT)